



Werkgroep
De Slobkousjes
natuurpunt 

SLOBKOUSNIEUWS 15 jrg10

Zo de eerste nieuwsbrief van de zomerreeks maar wel nog in Coronamodus en dat zal nog wel een tijdje zo blijven vrees ik.

Mijn oproep naar de Slobkousen die wat verder af zitten bleef niet in dovemans oren steken zoals jullie verder zullen kunnen zien. Het wordt weer een boeiende nieuwsbrief. Veel lees en kijkgenot.

De redactie is wel een beetje gehandicapt want mijn PC is gecrasht en staat voorlopig aan de kant. Of hij ook corona heeft weet ik niet er zijn blijkbaar nog geen coronatesten voor PC. Intussen is het dus behelpen met mij portable. Ik heb het me daarom soms wat gemakkelijker gemaakt en niet alle foto's opgenomen die werden doorgestuurd. Je zal dus wat meer dan anders zelf op een link moeten klikken om ze allemaal te zien.

Groeten van Jan en hou jullie gezond

ZE WANDELDEN, ZAGEN EN STUURDEN ME LEUKE PLAATJES

Mijn vorige nieuwsbrief was nog maar net in haar mailbox terecht gekomen of Suze melde zich al met een leuk filmpje dat ze van een vriendin had doorgekregen:

Dag Jan,

Aan jouw verzoek om een foto uit Nederland te mogen ontvangen, voldoe ik graag. Ik heb dit filmpje via een vriendin ontvangen en vond het de moeite waard om door te sturen, hoewel het geen specifiek plantenplaatje is.

<https://www.facebook.com/100001491682293/posts/3028595743866785/>

Groeten, Suze.

Van rewilding gesproken!

Uit Mol liet André ons het volgende weten:

Dag Jan,

Hoewel het mij de laatste tijden niet meer zo lukt om met de Slobkousjes op te trekken, niet uit gebrek aan interesse maar veeleer door luiheid meen ik, loop ik toch nog wel eens in het Buitengoor rond. Van Natuurpunt kreeg ik een attest dat beheerswerken in deze tijden noodzakelijke verplaatsingen vergen, en daarbij kan ik ook wel eens rondkijken natuurlijk.

Hierna enkele indrukken van mijn laatste bezoek. De foto's neem ik gewoon met mijn telefoon, ik hoop dat ze bruikbaar zijn.

Allereerst op de parking van het Ecocentrum: Mosbloempje. Te klein om in detail te fotograferen, maar als je zo'n rood waas over de bodem ziet, zeker in de buurt van een camping, dan is het dikwijls deze soort. De zaden van dit plantje liften mee vanuit het zuiden.



Centraal in het gebied: hoe dicht kunnen de triviale planten en de grootste zeldzaamheden bij mekaar groeien? Op de foto natuurlijk een Paardenbloem, met op de achtergrond 2 bloeistengeltjes Tweehuizige zegge (mannelijke bloemen). Met die paardenbloemen is het natuurlijk wel opletten: als verzamelsoort bij de algemeenste planten, maar de zgn. microsoorten waarin deze plant wordt ingedeeld kunnen zeldzaam zijn. Voer voor liefhebbers en specialisten terzake.

Mogelijk laten ook de foto's van de Dotterbloemen iets bijzonders zien.

Van deze soort kennen wij vooral de gewone variant,

terwijl in de gebieden met getijdenwerking een zgn. Spindotterbloem voorkomt, die grote planten vormt met luchtwortels. In de Nederlandse Ecologische Flora wordt

nog een Bosdotterbloem vermeld, een kleine variant met liggende stengels, kleine blaadjes en bloemen en ook wortels op de stengels. In het Buitengoor komen deze planten voor; de planten liggen plat op de bodem, de bloempjes zijn soms niet groter dan een boterbloem. Verder is daar bijzonder weinig informatie over te vinden, maar als iemand dergelijke planten nog van elders kent dan hoor ik het graag.



Dat was het voor deze keer. Vele groeten en tot ziens.

André

Jozefa had deze keer haar oog laten vallen op boompuisten:

Jan, deze staan in een straal van 1 km langs de weg aan de Rode Pier

Gr Jozefa



Luc zocht het eerst eens heel dicht bij zijn kot:

Dag allemaal

Ook eens in onze straat op korstmossen jacht geweest en de eerste die ik vond was een plek in de berm van een halve meter breed en 4 meter lang gevorkt heidestaartje, een hele mat, nooit eerder opgemerkt.

Toch de moeite om gewoon eens in eigen straat te determineren.

<https://waarnemingen.be/users/168024/photos/?advanced=on>

Kijk er naar uit dat we weer samen op pad kunnen, ik zie de foto al, allemaal twee meter uit elkaar en met mondkmasker.

Groeten Luc



Maar toen wenkten toch de verdere horizonten en kon hij niet weerstaan:

Hallo

Ben gisteren eens naar Kerkeweerd en Negenoord gefietst, de voor deze week geplande uitstap van de Slobkousjes. Onderweg langs het kanaal in Bree zag ik een zwaan broeden in een voortuintje, zo vlak voor de living, dat eens wat anders dan een vogelkastje om naar te kijken en een waakhond heb je dan ook niet meer nodig. De eerste nachtegaal van het jaar heb ik in Maaswinkel gehoord. Zo te zien had de Maas een heel stuk hoger gestaan, het is een echte regenrivier. Veel bloeiende bloemen waren er nog niet maar mooi weer en een mooi landschap maken veel goed. Een tijdje wat planten gedetermineerd, het geheugen wat opgefrist want sommige namen moesten van diep komen.

Hier aan de Maas heb ik dan nog mijn boterhammetjes opgegeten met op de achtergrond een roepende koekoek en de zang van een veldleeuwerik, zàààààlig.

<https://goo.gl/photos/H4Kuy2n2yVSDCCsg7>

groeten Luc

Een foto wil ik hier toch al meegeven voor de rest moet je even op de link klikken. Geef toe geen alledaags zicht



Net voor het ter perse gaan kreeg ik ook dit nog binnen:

Jow

Bewolkt en fris, ben naar de leugenbarak gefietst en kreeg daar een rondleiding in dit mooie gebied van de gids waar hard aan de natuur gewerkt wordt.

Tuinfluiter is ook al terug samen met de koekoek en de gekraagde roodstaart, 45 soorten op een sombere morgen is een mooi lijstje.

Ben van de week langs het kanaal gefietst en heb enkele mooie foto's kunnen maken van een reiger die ik midden het kanaal in zag duiken naar een rietvoorn en er daarna mee naar de kant vloog, mooi in de zon.

In Bree kort bij de LAG aan het kanaal zat een knobbelzwaan in een voortuintje te broedden recht voor de living.

<https://goo.gl/photos/8xtsaKfToggHUeJv6>

Hou het gezond en ga erop uit, geniet van de natuur.

Luc



Deze boompieper had er niet veel betrouwen in lijkt me

Peter kijkt niet enkel heel hoog omhoog maar heeft ook nog ingewikkelde theorieën in petto:

Beste slobkousjes,
KOMEET IN DE BUURT

De plantjes die we zo koesteren en bewonderen kunnen niet overleven zonder water maar weten jullie waar het water eigenlijk vandaan komt ?

Eigenlijk straf want niemand kan dit met zekerheid zeggen. Bij het ontstaan van de aarde (+/- 4,5 miljard jaren geleden) was het zo heet dat alle water (indien het toen al aanwezig was) sowieso zou verdampt zijn.

Het was toen dus nogal een droge boel. Kort na het ontstaan van de aarde werden we bekogeld door vele kometen. Dit zijn 'kleine' hemellichamen die uit ijs, gas en stof en puin bestaan. Men noemt ze dan ook wel eens 'vieze ijsbal'. Als ze in de buurt van de zon komen, sublimeert (verdampt) het ijs en zien we soms een mooie staart. Men vermoedt dus dat de kometen een deel van het water op onze planeet gebracht hebben.

Govert Schilling (populaire Nederlandse sterrenkundige) zegt hier over het volgende:

Toch denken sommige geologen dat op z'n minst een deel van het water op aarde al aanwezig was sinds het ontstaan van de planeet. Een extreem dikke dampkring heeft misschien voorkomen dat al het oerwater verdampte, ondanks de hoge temperatuur. Over de ontstaansperiode van de aarde is per slot van rekening nog maar weinig in detail bekend.

Vermoedelijk is het water op onze planeet niet uit één bron afkomstig. Het is heel goed denkbaar dat een deel van al het water er altijd al is geweest, en dat de rest deels van planetoïden en deels toch van kometen afkomstig is. Hoe die verhoudingen dan precies liggen, komen we misschien wel nooit met zekerheid te weten.

Dit alles om te melden dat er momenteel een komeet in de buurt is die zelfs met 'normalere' telescopen waarneembaar is: Komeet C/2019 Y4 (ATLAS). Rond 24 mei bereikt de komeet zijn kleinste afstand tot de aarde (+/- 117 miljoen km) en normaal gezien zouden we hem dan ook met het blote oog moeten kunnen zien maar een kleine week geleden is de helderheid sterk gedaald wat kan wijzen op het uiteenvallen van de komeetkern.

Eergisteren heb ik getracht er een foto van te maken met de reflexcamera achter de telescoop. Om deze foto te maken heb ik 122 foto's moeten maken met telkens een belichtingstijd van 30 seconden dus niet iets om 'effe snel tussendoor' te doen



Gr Peter



Maar van korstmossen kan hij duidelijk toch ook niet genoeg krijgen:

Hallo iedereen,

Ik sta een beetje achter met het verwerken van de waarnemingen.

Op mijn weg van Meeuwen naar Pelt, kom ik langs Kleine-Brogel. Ik ben bij de kerk gestopt om even rond te kijken of er iets interessants te zien was. Op het kerkhof nabij de kerk was niet zo veel te zien op gebied van korstmossen maar wel op de kerk zelf en de muurtjes rondom.

Ik heb er sowieso de mooie kerkcitroenkorst gezien en naar alle waarschijnlijkheid ook de mandarijnkorst.

Ook vermoed ik het plat dambordje gespot te hebben en dat kom ik ook niet zo veel tegen. De meeste waarnemingen zijn nog niet goedgekeurd door de admins.

Het was in elk geval weer de moeite om even te stoppen op de weg naar huis.

De foto's zijn te zien in de link hieronder:

https://waarnemingen.be/users/94286/photos/?after_date=2020-04-15&before_date=2020-04-15&advanced=on&page=1

Groetjes Peter

Bij Nicole zorgt het Duits viltkruid blijkbaar voor spanningen in de relatie:

Hallo Slobkousjes

Een plantje dat elk jaar in de tuin verschijnt is het **Duits viltkruid**.

Helaas kan ik het jullie niet meer in volle wasdom tonen. Zoals elk jaar werd het omgeharkt en ook dit jaar zorgt dit kleine ding voor ruzie in ons kot !

Het leuke spinnetje met brilletje is ook altijd van de partij : **Schorsmarpissa**.



Een fietstochtje eindigde bij de kerk van Grote Brogel. Daar zag ik deze twee schoontjes : het **Bruin steenschubje** en de **Zwarte schotelkorst**.

Tot volgende week
Nicole

Sommige mensen hebben speciale huisdieren duidelijk

Nog nieuws vanuit Nederland:

Goedenavond Jan,

Mooi initiatief om nu we even niet samen op pad kunnen, elkaar toch van al het moois van de ontluikende natuur te laten meegenieten!

Ik had me erg verheugd op het begin van het zomerseizoen als bloeiende planten weer de primaire focus vormen (korstmossen zijn toch niet helemaal mijn ding en bovendien was ik de eerste maanden van het jaar vaak op dinsdag ingeroosterd als examen-supervisor 😊). Bizar en tot voor kort onvoorstelbaar dat er weer een echte grens is tussen België en Nederland, die je alleen met hééél goede redenen mag passeren. Maar het is voorlopig wel zo. Ik heb het idee dat er in Nederland nog net iets meer mag/kan dan in België, en dus ga ik er veelvuldig op uit. Mooie natuur in overvloed, ook aan deze kant van de grens.

Vandaag was ik met goede vriendin Renée in de Collse Zeggen, een redelijk vochtig natuurgebied rond de Kleine Dommel, tussen Geldrop en Nuenen. Ik zou bijna zeggen: een Slobkous-waardige bestemming! Wat we aan bloeiende planten tegenkwamen: dotter, fluitekruid, pinksterbloem, longkruid, witte (!) judaspenning, paarse dovenetel, enz. Velden vol paardenbloem en madeliefjes, waarschijnlijk dus eigendom van een natuurorganisatie..... En ook prachtig bloeiende inheemse vogelkers en hier en daar al wat meidoorn in bloei. Veel oranjetipjes en dagpauwogen, een doorlopend concert van zwartkop, tjiiftjaf, koolmees, winterkoning en wat al niet meer. Ook een in de verte roepende koekoek; die had ik vorig weekend al voor het eerst gehoord..... Nou ja, dan is corona gelukkig even ver weg.

Dit is de link naar de foto's die ik vandaag heb gemaakt:



<https://myalbum.com/album/SpuMShi7fFd3>

Hartelijke groet uit Nederland en hopelijk tot gauw! Dick

Hou je maar klaar om ons daar volgend jaar te gidsen Dick

Isabelle krijgt het laatste woord:

Hallo,

Nog eens een paar plaatjes genomen tijdens enkele fietstochtjes.

Tuinjudaspenning aan de Winner, Dagpauwoog aan de Veewei, Driekleurig viooltje (quasi zeker) in Overpelt.

Het moet natuurlijk wel een beetje in het oog springen om het te kunnen opmerken vanop mijn fiets. Maar we blijven bezig.

Ik fietste ook nog eens door de bomen maar omwille van corona is het verplicht door te rijden op de brug, dus dan maar een fotootje van beneden genomen.

Bedoeld voor vorige week:

Het Engels gras (Overpelt-Fabriek) en de verlaten Noord-Zuid vanop een brug dichtbij het Hageven waren bedoeld voor de vorige nieuwsbrief maar was ik vergeten doorsturen.

Ik betwijfel of het nu nog zo makkelijk zou zijn om een verlaten weg te fotograferen want het verkeer is toch alweer toegenomen.



Groetjes en hou het gezond!, Isabelle



